

Måndagsbrev till alla Skogsängskyrkans medlemmar och vänner vecka 45.

I veckan som var har omsorgsgruppen varit aktiv och gjort hembesök och uppvaktningar på högtidsdagen för några äldre medlemmarna. Omsorgsgruppen består av Ulla Jarl och Catherine Ström samt pastor. Omsorgsgruppen finns där för de som behöver, och både pastor och diakon finns tillgängliga för samtal och besök vid behov. Pastorn är dock tillfälligt justerad och mindre mobil än vanligt och fick avstå veckans begivenheter. Vi får be för omsorgsgruppens arbete och för alla som de möter på olika sätt.

Igår kunde jag som pastor i alla fall medverka i gudstjänsten på Allhelgonadagen när vi hade ljusständning för bortgångna under året. Gudstjänsten skedde i samverkan med Vårstakyrkan och medlemmar från båda församlingar omnämndes, Ann-Britt Lindahl och Kersti Lund. Rune Fränne från Södertälje spelade och deltagare från de två församlingarna medverkade. Valter och Stina Sindahl ansvarade förtjänstfullt för utdelningen av nattvardsgåvorna då jag inte klarade att göra det just nu.

Vi går nu in i en aktiv period med förberedelserna för julmarknaden, advent och julen. Det finns mycket att se fram emot i år.

Julmarknaden!

Inför julmarknaden finns följande behov Du kan göra. Det finns listor i kyrkan att skriva upp sig på om Du inte redan gjort det.

- Sponsra Lotterivinster och priser
- Baka olika saker som matbröd, saffransbröd, kakor. Även julgodis går bra.
- Hantverk av olika slag, kanske också julinriktat
- Serveringen behöver hjälp både med bak, servering och disk mm
- Torsdagen före Julmarknaden ska hela kyrkan möbleras om och förberedas, många behövs.
- Fredagen ska allt komma på plats, ännu fler behövs.
- Julmarknadsdagen behövs många för att bemanna alla aktiviteter i kyrkan.

Veckan som kommer:

- Måndagskväll, scouter och styrelsemöte. Rapport från styrelsemötet och församlingsmötet kommer i nästa veckas brev.
- Det är morgonbön onsdag klockan 9.15 i kyrkan.
- På söndag 14 november är det gudstjänst Sara Stignäs ansvarar och predikar. Det finns enkelt fika, medtag eget kaffebröd.
- Efter gudstjänsten är det församlingsmöte.

Kommande händelser

- 15 november Hela Människans Höstmöte.
- Lördag 20/11 kl 13-17 är det en hantverks- och pysseldag inför julmarknaden.
- Söndag 12 december Luciatåg.

- 20 december gemensam gudstjänst i Vårstakyrkan. Vi sjunger in julen och Majsan Eriksson framför en dramatisering av Maria.

Böneämnen:

- Tacka för allt gott du fått.
- Be för styrelsen, Sara och det arbete som görs i vår församling.
- Be för församlingens ekonomi.
- Be att vi blir fler i församlingen.
- Be för alla barn och alla skolor och dess personal.
- Be att världens länder enas att lösa klimatkrisen.
- Vi ber för den kristna kyrkan i världen.
- Be för veckan framför oss att Gud ger vad vi och alla behöver?
- I Equmeniakyrkans förbönskalender den här veckan:

EVANGELISATION

Gud du Skapare, du som är hela världens Gud, hjälp oss att se alla andra och inte bara varandra som kyrka. Herre Jesus vi är din kropp, vi är dina händer på jorden, men för att kunna vara det behöver vi se människor så som du ser dem, och älska människor som du älskar dom. Ge oss därför ditt hjärta Kristus, ge oss så mycket av din kärlek som vi som kyrka och individer kan ta emot. Helig Ande, vi bär idag fram vår kyrka. Hjälp oss som kyrka att vara Guds mjuka men samtidigt starka utsträckta hand till den värld som längtar efter den sanning och den kärlek som bara finns i Jesu varma öppna famn.

LITAUEN

Tack för att vi får be för Litauen idag. Vi ber för kyrkorna, speciellt ber för metodistkyrkan, att du ska kalla fler pastorer och medarbetare. Tack för sommarens läger, där barn, unga och familjer fick möjlighet att mötas. Fortsätt ta hand om dem och välsigna dem. Jesus, tack för att du vill möta varje människa, barn, unga och äldre.

Veckans bibelord

I Romarbrevet kapitel 12 lämnar Paulus den teologiska frågan om relationen mellan judarna och de kristna och Kristus roll i frälsningshistorien. Nu övergår brevet till att handla om goda råd till den kristna gemenskapen i Rom.

De två första verserna är nyckelverser för kapitlet och de är grundförutsättningar för att kunna leva som Gud vill i församling och samhälle. Det handlar om en helöverlåtelse till Herren med allt vi är. Vi ska bära fram våra kroppar till Herren så att Guds vilja får uttryckas i och genom våra kroppar. När vi gör detta förvandlas vi genom vårt sinnes förnyelse, något som är starkt kopplat till den helige Andes verk i oss. Så att församlingens medlemmar också kunde motstå allt som staden Rom erbjöd för att tillfredsställa sina begär. Det finns två storheter vi måste förhålla oss till nämligen ”den här världen” med alla dess värderingar som står i motsatsförhållande till ”Guds vilja” och det som behagar Gud. Guds vilja finner vi i Bibeln men särskilt i detta kapitel där Paulus ger specifika exempel på vad som är Guds vilja.

Rom 12:1 - 2

Andlig gudstjänst

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Med en bön om att Gud välsignar och bevarar din vecka.

Sven-Gunnar Lidén, pastor

(Med reservation för stavfel, namn blivit fel eller att datum råkar hamna i fel månad med mera.)