

Glödande kol som lyser och värmer

Välkommen att vara med på det historiska möte då Skogsängskyrkan bildades.

Vi gör en tidsresa tillbaka till en lördagseftermiddag den 23 november 1901.



Dagarna är nu korta och den gråkalla skymningen har redan börjat sänka sig över Rönningebygden. Marken är frusen och täckt av nyfallen snö. Men i rättaren Johan Malmlöfs stuga Gustafslund sprakar elden i den öppna spisen och kanske står kaffepannan på också. Fotogenlampan lyser upp rummet där 18 av bygdens nyevangeliskt troende invånare är samlade. De är här för att fatta ett beslut som kommer att ha betydelse långt in i framtiden.

Det är ju viktigt med titlar den här tiden, men här får alla vara med. I rummet syns förutom Johan Malmlöf själv traktens torpare tillsammans med byggmästarens familj, trädgårdsmästare Lindberg med fru Lotten, samt snickaren och en husjungfru.

Predikant Wisth öppnar mötet med bibelordet i Romarbrevet 12:12: "Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen". Han styrker sina åhörare att av hjärtat följa sin kallelse och fortsätta att göra Guds goda vilja under livets alla omständigheter.

Behovet kändes stort att på platsen få en sammanslutning av de troende för gemensam uppbyggelse och verksamhet för de övriga i samhället i mer organiserad form.

Församlingsplantering i Rönninge.

Efter predikan tar sonen i familjen Eriksson i Bosta sin gitarr och sjunger en sång innan byggmästaren föreslår ett öppet samtal i församlingsfrågan. Till ordförande för aftonen väljs trädgårdsmästare Axel Lindberg.

Diskussionen blir inte lång. Alla som är närvarande uttrycker enhälligt sina tankar "att glöden borde makas tätt ihop för att kunna lysa och värma".

De beslutar att redan samma kväll teckna sina namn och att den troende gruppen ska kallas "Guds fria församling i Rönninge". Mötet avslutas med sång och bön. Predikant Wisth ger den nyetablerade församlingen ett minnesord och läser från Johannesevangeliet 14:18 i Bibeln det löfte Jesus gav sina lärjungar: "Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er".

Direktör Claes Löfgren, som var förhindrad att vara med på mötet, väljs dagen därpå till församlingens första föreståndare, vilket han förblev i nästan ett decennium. Han utsågs även till ordförande i styrelsen, Johan Malmlöf valdes till kassör och Albin Jacobsson till sekreterare.



DIREKTÖR CLAES LÖFGREN.

Skeendet i denna samling har jag hämtat från mötesprotokollen 23-24 november 1901 som Bengt Gustafsson låtit mig ta del av. Bengt står även för fotografierna.

Susanne Bergström



Möte vid Skolberga